

VOGUE FAVORIETEN

Logeren in de **MÉDINA** van Tanger, met uitzicht over de *Méditerranée* of tussen *haute minimalism* in New York. De **adressen** van Vogue's **DROOM**-bestemmingen.

— DOOR STEPHANIE PANDER

1 Hotel Wiesler, Graz

Er was een tijd dat luxe betekende: een hotelkamer en suite, een bad en een minibar. Maar er is een generatie nieuwe hoteliers opgestaan die het begrip luxe heeft opgefrist. In Oostenrijk is dat hoteldokter Florian Weitzer (bekend van Hotel Weitzer in Graz en Hotel Daniel in Wenen). Hij is er in geslaagd het enorme Jugendstilpand van het historische Wiesler Hotel in het centrum van Graz nieuw leven in te blazen; zonder dat bijvoorbeeld het patina verloren is gegaan. Een inspirerende combinatie van vintage en modern, van luxe en inspiratie: graffiti in de eetzaal, brommers in de verhuur, een grammofoonplatenbibliotheek voor gasten, BBQ-en op het balkon van je hotelkamer, maar gelukkig ook kamers zo groot als balzalen én heerlijke bedden.

www.hotelwiesler.com



2 Dar Nour, Tanger

Nord Pinus heeft de naam, maar Dar Nour is verreweg de leukste plek in Tanger: hartje oude medina. Het is even dwalen door de steegjes, maar onverwachts is daar de grote houten deur met de klopper. Het is een wonder dat we deze charmante *chambres d'hôtes* iedere keer weer terugvinden. De twee Franse eigenaren, Jean-Olivier en Philippe, geven je het gevoel dat je thuis bent en introduceren hun gasten maar al te graag in hun kosmopolitische vriendenkring. Op het dakterras schenken ze iedere avond bij zonsondergang cocktails. 's Avonds serveren ze het diner in hun iets verderop gelegen restaurant Le Salon Blue. 's Morgens is er ontbijt met 'duizend-en-één-gaten-pannenkoeken'. darnour.com



3 Five Hotel, Cannes

Die 125 m² hotelkamer zijn mooi meegenomen, maar de *presidential suite* in het Five Hotel in Cannes boek je toch vooral voor het dakterras met doorkijk-jacuzzi. Wat nou overvolle stranden en zandvoeten? Wij gaan het dak op. five-hotel-cannes.com



4 RIVA, Amsterdam

Het is zeker geen 'Dauphine nummer twee' al is het van dezelfde eigenaar en ligt het om de hoek aan de Amstel. Wij aten er de – inmiddels befaamde – gefrituurde *soft-shell crab* en kabeljauw in romige curry. Er viel weinig op af te dingen. Het enige dat we ons wel afvroegen is waarom er geen bolders zijn op de aanlegsteigers. Wellicht komen die nog. caferestaurantriva.nl

5 Cuixmala, Mexico

Het doet denken aan de legendarische televisieserie *Fantasy Island*; maar dan zonder dwergbutlers. De rest klopt: het wonderlijke geelblauwe kasteeltje met een Moorse koepel, de tropische kokosplantages, in de verte witte stranden en het hemelsblauw van de Stille Oceaan. Wie logeert op dit legendarische privélandgoed van Sir James Goldsmith kan kiezen tussen een kleine *casita*, een villa met veel privacy of een suite in *la lomo* (het hoofdgebouw). cuixmala.com



Designbakers

Het zijn broodjuweliers met door architecten ontworpen winkels en met brood op de plank van zaden waar zelfs een tropische vogel nog nooit van heeft gehoord. Dit zijn de mooiste:

- 7 **Blé Bakery** in Thessaloniki heeft de hoogste broodoven ter wereld (12 meter), gemaakt van witte klei van Kreta en Milos. ble.com.gr
- 8 **D. Chirico** in Melbourne verkoopt alleen zuurdesembrood. Het prachtige interieur van golvend hout werd ontworpen door March Studio, dat ook de Aesop Stores voor zijn rekening nam. bakerdchirico.com.au
- 9 **VyTA Boulangerie** in Turijn is ontworpen door de Romeinse Daniella Colli en ziet er meer uit als een exclusieve kledingwinkel dan als een bakkerij. Van Italianen verwachten wij niet anders. vyta.it

New York

Vroeger begon je als restaurateur klein in Brooklyn en hoopte je dat het succes je gauw naar de overkant – Manhattan – zou brengen. Tegenwoordig zijn er steeds meer gerenommeerde chefs die de omgekeerde weg afleggen en wegens succes een tweede filiaal openen in Brooklyn; **Williamsburg** welteverstaan, want dat is *the place to eat!*



10 Bellocq Tea Atelier

Niet zomaar een theewinkel, maar een atelier waar de meest fantastische *blends* worden gemaakt van biologische thee. Probeer de *Gypsy Caravan*, een rokerige zwarte thee met rozenblaadjes. bellocq.com



11 Toby's Estate

Vanaf het moment dat deze Australische keten van koffiefreak Toby Smith in Williamsburg neerstreek, waren ze Starbucks hier vergeten. De bonen worden ter plekke geroosterd, *food consultant* Katy Smith werd ingehuurd om de broodjes en salades te bedenken, en op een tafel achter in de zaak worden de hipste koffiesystemen, zoals Chemex, verkocht. De ideale plek voor een laat ontbijt samen met je laptop; want onbepikt wifi. tobysestate.com

12 I Hate Perfume

Geen parfumerie maar een 'geurgalerie'. Het brein erachter is Christopher Brosius en hij verafschuwt traditionele parfums. Zelf ontwikkelt hij geuren met namen als 'schone lakens', 'geplet vijgenblad' en 'vers gemaaid gras'. Eerlijk is eerlijk; zijn flesjes zijn verslavend. cbihateperfume.com



13 Smorgasburg

Niet missen: iedere zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur wordt er langs het water *foodmarket* Smorgasburg gehouden.

14 Egg & Parish Hall

Bij ontbijtcafeetje Egg is alles goed, verantwoord en *local*. Net op het moment dat dat een beetje begint te irriteren, serveren ze de perfecte *scrambled eggs* met de perfect

uitgebakken bacon. Tja, en daar hebben we dan weer niets op aan te merken. Nergens anders dronken we zulke sterke *ginger ale* en waren *the Brooklyn hush-puppies* (maïsballetjes) zo mooi droog gebakken. Sinds kort is er een tweede filiaal met de naam Parish Hall, op North 3th Street. Zeker uitproberen. pigandegg.com, parishhall.net

Nog meer leuke eetadressen in Williamsburg



15 Miss Favela ...voor de enige echte *mocqueca* (Bahiaanse visschotel) met caipirinha. missfavela.com

16 Peter Luger ...voor de beste steak frites! peterluger.com

17 Juliette ...voor een onvergetelijke zomeravond op het dakterras. julietwilliamsburg.com

18 Paulie Gee's ...omdat de hele buurt er pizza eet. pauliegee.com

19 Cafe Colette ...voor de ultieme mix van *American diner* en bistro. cafe-colette.com



20 Word

Als je dit lieflijke boekwinkeltje in Greenpoint binnenloopt, verwacht je eigenlijk Hugh Grant achter de toonbank. Eigenares Christine verkoopt niet alleen boeken, ze doet er ook alles aan een hechte lezers-*community* op te bouwen. Regelmatig zijn er lezingen en signeersessies in de *bookshop* annex speelgoedwinkel. Vaste klanten zijn er vrij om briefjes aan de schappen te hangen, waarop zij hun favoriete boeken aanprijzen. En dat gebeurt volop. Natuurlijk is er ook de *Medewerkers Top-5*, die altijd verrassend en actueel is. wordbrooklyn.com



WILLIAMSBURG BROOKLYN NYC



21 Reynards

De taxichauffeur kan het nog niet vinden, want ze zijn net open. Reynards (genoemd naar de vos) zit op de begane grond van het Wythe Hotel. In de grote open keuken wordt gekookt op houtvuur. Minstens vijf koks zijn druk in de weer met het rollen van *flatbreads*, het grillen van lamsvlees en het bakken van de enige échte hamburgers (pocht het menu). De clientèle is hip-chic, de bar vanaf vijf uur vol met cocktaildrinkers en wie geluk heeft mag na afloop even met de lift naar het dakterras, waar het uitzicht op Manhattan fabelachtig is. reynardsnyc.com

22 Mast Brothers

Rare jongens met baarden zijn het, maar ze maken geweldige chocolade. In de kleine cacaofabriek liggen de zakken met bonen hoog opgestapeld. Alles gebeurt hier met de hand; zelfs het inpakken van de repen in die *awesome* papertjes. mastbrothers.com



23 The Golden Calf

Vintage en handgemaakte kassen. goldencalfbrooklyn.com



24 The Breslin, Ace Hotel

Alleen al voor het restaurant zouden we naar het Ace hotel gaan. The Breslin wordt bestierd door April Bloomfield en Ken Friedman (beiden van The Spotted Pig). Geen plek voor vegetariërs, want hier wordt het neus-tot-staart-principe gehanteerd. Ernaast schenken de – zonder uitzondering zeer strak gestylde – medewerkers de beste koffie van de stad bij Stumptown Coffee. En de kamers? We willen het liefst alles van het badkamerplankje meenemen (shampoo en conditioner van 'local' Rudy's Barbershop) en de hele minibar leeghalen: *Boylan's cane sugar sodas*, *Utz potato chips* en *St. Germain elderflower liquor*. acehotel.com/newyork



25 Crosby Street Hotel

In het hart van SoHo, tussen Spring, Prince en Lafayette: 86 onberispelijke kamers, een eigen *state-of-the-art cinema* en een *afternoon tea* die ogenblikkelijk de Britse roots van dit hotel verraadt. Alles klopt. firmdalehotels.com/new-york/crosby-street-hotel



26 Thompson LES hotel

Ook leuk slapen: *haute minimalism* in de Lower East Side. Op het dak bevindt zich een zwembad met afbeeldingen van Andy Warhol op de bodem. thompsonhotels.com

27 Freemans

New York is massaal aan de cocktail. De trend werd acht jaar geleden gezet aan de bar van Freemans. Nog steeds zit het er iedere dag vol en dat is best knap voor een zaak aan het einde van een doodlopende steeg. Favoriet is de zondagbrunch. Dan zijn er *scrambled eggs* en *devils in horseback*. En cocktails natuurlijk. Probeer de *Italian soda*: een mix van Aperol, grapefruitsap, jus d'orange en champagne, geserveerd met een sinaas-appelkiesje op een stokje, mooi schuin in het glas gestoken. Alleen al voor dat ijsje bestellen we er nog één. freemansrestaurant.com

Nog meer cocktails:

28 **Maison Premiere** Oesters en absint in de sfeer van New Orleans. Wees voorbereid op een lange rij voor de deur. maisonpremiere.com

29 **Hotel Delmano** Havana met een vleugje Paris bistro. Bakken vol oesters op de raw bar. hoteldelmano.com

30 **Five Leaves** Café in Greenpoint, Brooklyn met veel verweerde spiegels en kleine bistro-tafeltjes. Bestel de Bloody Mary met wasabi; al is het alleen maar voor de heerlijke prikker met cornichons en jalapeño's die ze erbij serveren. fiveleavesny.com

